

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Willy De Vlieger

10.11.1942 - 29.12.2024



*De dood is niet de duisternis.
Het is een lamp die uitdooft omdat de dag begint.*



Dankbaar voor de vele onuitwisbare herinneringen die hij ons laat,
berichten wij u met veel verdriet het heengaan uit ons midden van

de heer

Willy De Vlieger

echtgenoot van mevrouw Goddelieve Van Ruyskensvelde

Geboren te Borsbeke op 10 november 1942
en overleden te Zottegem in het WZC Egmont op 29 december 2024.

De afscheidsplichtigheid heeft plaats in intieme kring.

U kan Willy een laatste groet brengen in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem,
op afspraak tot en met donderdag 2 januari 2025 (09 360 75 60).

Met dank aan huisartsenpraktijk Molenkouter en aan het personeel van het WZC Egmont.

Dit melden u:

Goddelieve Van Ruyskensvelde

zijn echtgenote

Hans en Marie-Laurence De Vlieger - Casenove

zijn zoon en schoondochter

Iris De Vlieger

zijn kleindochter

Zijn schoonzus, schoonbroer, nichten en neven

De families De Vlieger, Coppens, Van Ruyskensvelde en Baele

Geen bloemen of kransen.

Denk aan Willy, gewoon zoals hij was.

Correspondentieadres:

Van Vijle uitvaartzorg

t.a.v. familie de heer Willy De Vlieger

Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem

Online rouwbetuyging: www.vanvijle.be