



*“We zullen je missen elke dag
in kleine, eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je met ons samenblijven.”
(Kahlil Gibran)*



Werd in Gods liefde opgenomen

mevrouw

Frida Baekelandt

weduwe van de heer Gustaaf Callebaut

Geboren te Strijpen op 22 december 1932
en godvruchtig thuis overleden te Zottegem
op 18 december 2023,
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de gedachtenisliturgie, die zal opgedragen worden
in de H. Hartkerk te Bevegem (H. Hartplein)
op donderdag 28 december 2023 om 10.00 uur.

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.

De asurn zal thuis in haar vertrouwde omgeving
een mooie plaats krijgen.

Dit melden u met diepe droefheid:

Patrick (†) en Veerle De Maeseneer - Callebaut

haar dochter

Martijn De Maeseneer

haar kleinzoon

Haar neven en nichten

Met dank aan haar lieve dochter Veerle,
aan haar huisarts dr. K. Van der Veken
en aan Sophie Thijs en haar team
van Thuisverpleging Zuid-Oost-Vlaanderen.

U kan Frida een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem,
op afspraak (09 360 75 60).

De dertigdaagse missen worden gecelebreerd
door de Paters Passionisten te Kortrijk.

Correspondentieadres:

Van Vijle uitvaartzorg

t.a.v. familie mevrouw Frida Baekelandt

Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem

Online rouwbetuiging: www.vanvijle.be