



Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)



Na een rijk en schoon leven is van ons heengegaan

mevrouw

Andrea Van Snick

echtgenote van de heer Marcel De Spiegeleer († 2007)

Geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 16 januari 1928
en overleden in het WZC Egmont te Zottegem op 23 januari 2024.

Het afscheidsmoment heeft plaats in intieme kring.
Andrea zal rusten op de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem.

Met dank aan haar huisarts dr. Peter De Spiegeleer en aan het personeel van het WZC Egmont.

Paul De Spiegeleer en Annette Vermassen
Margot, haar kleindochter, en Alexander

Carl De Spiegeleer en Margo Bastiaans
Wim en Eveline
Tom en Delfien

Haar zus, broers, schoonzussen en schoonbroers

De families Van Snick en De Spiegeleer

Correspondentieadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. familie mevrouw Andrea Van Snick
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem
Online rouwbetuiging: www.vanvijle.be