

Martine Van Cauwenberghe - Marc Vandenberghe

kinderen en kleinkinderen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar neven en nichten

De families Verstuyft, De Witte, Van Cauwenberghe, Van der Eecken

U kan Georgette een laatste groet brengen in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem,  
op afspraak (09 360 75 60).

De familie dankt u voor uw medeleven.

Rouwadres:  
Van Vijle uitvaartzorg  
t.a.v. familie mevrouw Georgette Verstuyft  
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem  
Online rouwbetuinging: [www.vanvijle.be](http://www.vanvijle.be)



*Georgette Verstuyft*

04.05.1929 - 13.02.2023



Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, nemen wij afscheid van

mevrouw

## Georgette Verstuyft

weduwe van de heer René Van Cauwenberghe

Geboren te Velzeke-Ruddershove op 4 mei 1929  
en overleden te Zottegem in het WZC Egmont op 13 februari 2023.

*Lid van OKRA Velzeke*

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in beperkte kring op dinsdag 21 februari 2023.  
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Velzeke.

Met dank aan haar huisarts dr. Van Raemdonck en het personeel van het WZC Egmont.

Liefste moeke,

In de late avond van 13 februari verliet je ons, moegestreden en uitgeput na een oneerlijke, maar dapper gevochten strijd.

Je was altijd het toonbeeld van energie en vreugde, onze kindertijd maakte je samen met peter tot een sprookje in het echt. Dat jullie naast ons woonden was helemaal de top. Je hield lang de magie van de sint voor ons in leven. We koesteren de gezellige, familiale warmte die er was bij kerstfeesten, een zorgeloze tijd voor ons, waar we vaak met heimwee aan terugdenken. Je was de laatste, zachte kapitein van een generatie die nu helemaal van ons is weggenomen.

In 1996 stierf peter en werd je leven heftig door elkaar geschud. Een onvolledigheid en een gemis die nooit meer zijn weggegaan. Na enkele jaren hervond jij samen met en ook dankzij je zus Palmyre terug de moed om door te gaan, opnieuw buiten te komen en uitstapjes te maken en je glimlach kwam terug. De geboorte van je achterkleinkinderen maakte je hervonden geluk compleet. Je werd omringd door geborgenheid en lieve mensen.

Alles ging goed tot wij een drietal jaar geleden hoorden dat er toch een medisch probleem was dat niet meer te repareren viel. Je was een sterke, fiere vrouw.

Martine, Marc, Tim & Evi.